

Å vi hängde på Cuatro Caminos, du sålde örhängen av plast  
Jag spelade covers och vi tog aldrig rast  
I tunnelbanetunnlarna blev det kaos när väktarna kom  
Du sprang så snabbt du kunde och jag hängde på bakom  
Du fnös åt mig när jag sa att vi skiter väl i dom där  
Du sa det är lätt för dig att säga, som är från norr å välkommen här

**För jag har ingen stad jag har inget land, det här är allt jag har**

Å vi spelade i metron vid hallarna, du hade stuckit från Senegal  
Du körde 12voltsbatteri och hade halsband av korall  
Sista gången jag såg dig var vid Gare du Nord  
Du hade bråttom men vi rökte en cigg och jag minns det som igår  
Du berättade att du saknade din familj och tänkte på dem varje dag  
(Du sa) men om gud har lett mig hit så är det väl här jag ska va

**För jag har ingen stad jag har inget land, det här är allt jag har**

Å vi satt utanför Victoria bland duvor å drack tvåpundsvin  
Du skulle dra till ett ockuperat hus i Holland eller Berlin  
Du skulle sjunga ner systemet, å dina dreads luktade bensin  
Du sa jag hatar dom allihopa varenda jävla svin

**För jag har ingen stad jag har inget land, det här är allt jag har**

Vi hade liftat söderut å satt vid en mack på Autobahn  
Jag hade en konstig smak i munnen och mina jeans såg ut som fan  
Men vi fick skjuts ändå, och du garva när vi hoppade in  
Du berättade om dina barn och att bilen inte va din  
Å hur du slitit å spart pengar i över ett år men  
(Du sa) jag kan aldrig vara säker på att få träffa dem igen

**För jag har ingen stad jag har inget land, det här är allt jag har**

**Vi har ingen stad vi har inget land, en värld är allt vi har**